

NIEUWSBRIEF VPW LIMBURG-DEN BOSCH

JAARGANG 2024, APRIL – MEI 2024

Inhoudsopgave

○ <i>Het mag geen naam hebben en toch...</i>	1
○ <i>Uit de vereniging</i>	2
○ <i>Stadsklooster San Damiano Den Bosch</i>	3
○ <i>'t Groenewold Venlo</i>	4
○ <i>Jongerenkerk Venlo</i>	5
○ <i>De Drie Ringen</i>	6
○ <i>Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem</i>	7
○ <i>Heerlen Mondiaal</i>	9
○ <i>SPIRIT + MATTER = ESSENCE in Museum de Schat van Simpelveld</i>	10
○ <i>Scheppingstijd mét de parochie: Een dag om samen de scheppingsperiode kleur te geven</i>	10
○ <i>Reliekschrijn heilige Bernadette Soubirous in Nederland</i>	11
○ <i>Rouwen moet je zelf doen, maar hopelijk niet alleen...</i>	11
○ <i>Stichting Franciscaanse voettochten</i>	12
○ <i>GROENE KERK ZIJN: Ontmoeting – Inspiratie – Motivatie – Actie</i>	13
○ <i>Het synodaal proces in de parochies</i>	13
○ <i>Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen</i>	13
○ <i>Colofon</i>	17

Het mag geen naam hebben en toch....

Het openingswoord van deze Nieuwsbrief *Het mag geen naam hebben en toch...* wordt beurtelings verzorgd door de leden van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch. De bijdrage beneden is van de hand van Piet Linders.

Wapengekletter is van alle tijden en heeft gedurende de geschiedenis uiteenlopende vormen meegekregen. Van allerlei geschreven schotschriften en ruzies, tot aan verschrikkelijk oorlogsgeweld. Dat laatste kennen we de voorbijgaande jaren niet alleen maar van ver weg, het heeft inmiddels de Europese grenzen bereikt. En dat weer heeft invloed op allerlei schrijfsels en meningen in o.a. sociale media waarvan we (niet alleen na lezing) kunnen constateren dat we het bijvoeglijk naamwoord misschien voortaan beter kunnen weglaten of moeten voorzien van het een-letterige voorvoegsel a-. Voorzichtigheidshalve zeg ik ook misschien, want onlangs trof ik in diezelfde 'socials' een bericht aan dat hartverwarmend overkwam. De jongelui Oumaima, Noa, Selma en Boaz van Joodse dan wel Palestijnse komaf zijn een gezamenlijk initiatief begonnen onder de noemer *Deel de Duif*. Ze staan op het standpunt dat ze van mening (mogen) verschillen, maar dat dit juist en vooral vertrekpunt moet zijn van een gezamenlijke dialoog en wederzijds leren begrijpen. En dat wij vooral moeten wegblijven van letterlijk wapengekletter. Overigens wil ik u als lezer dezès dienaangaande de reacties op diezelfde socials liever onthouden. Dat liegt er bepaald niet om.

Deel de Duif is hartverwarmend omdat juist onze tijd ondanks alle verschil, de vrede nog meer tot noodzaak maakt. Niet alleen hun initiatief is daartoe een krachtige aanzet, maar hun namen alleen al, verwijzen naar de eeuwenoude identiteit van onze religieuze tradities waarin de duif de boodschapper is van nieuw land. Laten wij dan samen met Oumaima, Noa, Selma en Boaz de bewoners daarvan zijn.

Uit de vereniging

Één CNV



De hoogste verenigingsorganen van CNV Connectief, CNV Jongeren, CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale hebben op 15 februari 2024, tijdens extra fusie-vergaderingen in Doorn, de

fusiedocumenten (inclusief de statuten en het huishoudelijk reglement) vastgesteld.

In de fusiedocumenten zijn de namen van het nieuwe bestuur en de nieuwe raad van toezicht opgenomen. De verenigingsorganen hebben daarmee wederom een belangrijke stap gezet op weg naar één CNV. Op 27 maart 2024 ligt het definitieve besluit tot fusie voor. Als alles volgens plan verloopt, is de eenwording van CNV op 1 april 2024 een feit.

Ontmoeting in Rome met paus Franciscus

Paus Franciscus nodigt op Paasmaandag van ieder bisdom een aantal pastoraal werkenden uit voor een ontmoeting en gesprek in Rome. Onderwerp van het gesprek is de exhortatie *Laudate Deum* en de rol die pastoraal werkenden kunnen spelen om het bewustzijn rond klimaatverandering en acties daartegen te versterken, waartoe de paus met name in de items 66 t/m 72 oproept.

Voor de landen in West-Europa vertrekt vanuit Schiphol om 7.00 uur die dag een chartervliegtuig richting Rome om daar om 9.10 uur aan te komen. Vandaar zullen de deelnemende pastoraal werkenden per helikopter naar het Vaticaan vervoerd worden, alwaar om 11.00 uur de bijeenkomst met de paus begint. Na een uitgebreide lunch zal die ontmoeting tot 15.00 uur voortgezet worden, waarna de pastoraal werkenden weer per helikopter naar het vliegveld Fiumicino vervoerd worden om terug te vliegen naar Nederland. Aankomst op Schiphol naar verwachting rond 19.30 uur. Alle kosten zullen door het Vaticaan vergoed worden. Ook die van de reiskosten per taxi naar Schiphol en een eventuele overnachting nabij Schiphol om op die Paasmaandag op tijd op de

luchthaven te zijn. De VPW is gevraagd om de selectie van kandidaten uit Nederland te verzorgen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus reageer snel via deze [link](#) als je geïnteresseerd bent.

CNV Extra

Je kunt als lid van CNV gebruik maken van scherpe aanbiedingen via CNV Extra. Zo geniet je van exclusieve kortingen op de leukste dagjes uit, zoals pretparken, dierentuinen, bioscopen, sportactiviteiten en van andere toffe producten zoals hoofdtelefoons, horloges, keukenapparatuur en andere gadgets. Alles zonder verzendkosten!

Maak nu je CNV Extra account aan!

Omgaan met suïcide

Bij suïcide blijven nabestaanden, hulpverleners en anderen vaak achter met de vraag 'Hadden we niet meer kunnen zien, of meer moeten doen?'. Over die vragen bood CNV verdieping in een webinar, dat op 4 maart 2024 is gehouden. Het [webinar](#) is terug te kijken.

Jaardag Senioren CNV Connectief en bindingsdagen voor senioren.

Op **vrijdag 26 april 2024** vindt van 10.00 – 16.00 uur de Jaardag van de Senioren CNV Connectief plaats in het AFAS Theater te LEUSDEN. Het is de allerlaatste Jaardag van de Senioren van CNV Connectief, omdat op 1 april 2024 de beoogde fusiedatum is voor de verschillende bonden binnen het CNV. Seniorenleden van het CNV krijgen binnenkort een uitnodiging om deze dag bij te wonen. In onze regio staan ook een aantal [bindingsdagen](#) voor CNV-senioren op het programma met een mix van informatie en ontmoeting in een ontspannen sfeer. De dagen en plekken zijn de volgende:

- Vrijdag 5 april 2024: [Gaia Zoo Kerkrade](#)
- Dinsdag 16 april 2024: [De Brouwketel Escharen](#)
- Woensdag 24 april 2024: [Limburgs Schutterijmuseum Steyl](#)
- Dinsdag 30 april 2024: [Nationaal Monument Kamp Vught](#)
- Donderdag 30 mei 2024: [Boerenbond Museum Gemert](#).

Stadsklooster San Damiano Den Bosch

Stadsklooster San Damiano, een samenwerking van verschillende Franciscaanse orden, is gevestigd aan de Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB 's-Hertogenbosch. Telefoon: 073 613 01 55. E-mail: s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net. Webpagina: www.stadskloostersandamiano.nl/.



De Verwondering met broeder Fer van de Reijken



Broeder Fer van de Reijken is op zondag 17 maart 2024 te gast geweest bij Annemiek Schrijver in het programma [De Verwondering](#). Iedere dag staat minderbroeder Fer van der Reijken op met een zelfbedacht gebed: 'God, maak mij een instrument van Uw vrede', wenst hij. Hierin is Fer geïnspireerd door zijn grote leermeester Franciscus van Assisi. Deze heilige kwam op zijn pad toen hij als tiener een werkstuk over hem moest maken. Toen wist hij nog niet dat hij in zijn voetsporen zou treden. Fer heeft een

geloofte van armoede en kuisheid afgelegd, maar hij voelt zich de koning te rijk. 'Ik zwem in een oceaan van mensen, maar er is er geen een van mij.'

Een dag in stilte zaterdag 20 april 2024, 10:00 - 16:00 uur

Tijdens deze retraitsdag onderzoek je de waarde van stilte. Dat doen we in een klooster met een verstillende sfeer. Het klooster is al eeuwenlang een geschikte plaats waar rust en stilte tot de vanzelfsprekende ingrediënten horen en alles erop gericht is de blik naar binnen te kunnen richten. Laat je tijdens deze dag verrassen door wat er te ontdekken valt over stilte en jezelf. Meer informatie en aanmelden via [deze website](#).



't Groenewold Venlo

De Stichting Groenewold is gevestigd aan de Begijnengang 17 te 5911 JL Venlo. Telefoon 077 – 354 66 89. Voor het sturen van een email zie het [contactformulier](#).

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.



TUINDATE DAG



Ben je een doener, een denker of ben je het allebei? Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde, de lucht en het groen om je heen? Wil je je "accu opladen" en tegelijkertijd ontspanning ervaren? Laat je dan inspireren door een leven gevende energie. Ontmoet mensen met (eenzelfde) belangstelling voor het buitenleven... en mogelijk kom je tot een date!

Ben of ken je iemand die hierdoor zich aangesproken

voelt: van harte welkom in de tuin van 't Groenewold. De tuin-poorten gaan hiervoor open op:

DATUM: Zaterdag 15 juni 2024, van 10:00-13:00 uur

BEGELEIDING: Anne Indenkleef en Theo Tijssen

KOSTEN: Geen. Je wordt "natuur"-lijk goed verzorgd met een gezonde lunch op het eind van de ochtend. Aanmelden: vóór 08-06-2024. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, laat het ons s.v.p. even weten, dit i.v.m. eten .

AANMELDEN: administratie@st-groenewold.nl of 077—354 66 89.



Jongerenkerk Venlo

De Jongerenkerk is gevestigd in de Minderbroederkerk, Minderbroederstraat 1, 5911 BP Venlo. Email: SecretariaatJK@jkvenlo.nl. Telefoon: 06 -10729578. Website: www.jkvenlo.nl/.



Filmvoorstelling *The Old Oak*

Dinsdag 23 april 14.00 uur tot 16.45 uur, Filmtheater De Nieuwe Scene, Nieuwstraat 13, Venlo

Wat gebeurt er als een gevluchte vrouw uit Syrië in een arbeiderswijk gaat wonen? Krijgt ze een warm welkom? 'The Old Oak' is een hartverwarmende film die realistische vooroordelen in beeld brengt. Maar ook wat er gebeurt als je kennis maakt met iemand. Als je allebei luistert naar elkaar. Soms kom je dan samen tot mooie ideeën en initiatieven die een hele gemeenschap kunnen samenbrengen.



Op dinsdag 23 april organiseert Burgerkracht Limburg samen met Bindkracht Venlo, Stichting 't Groenewold, Bibliotheek Venlo en Filmtheater De Nieuwe Scene een gratis filmvoorstelling met de film 'The Old Oak', gevolgd door een nagesprek.

Hoe zie jij de ander?

De meerwaarde van 'elkaar ontmoeten' in uitdagende sociale omstandigheden voor inwoners, de gemeenschap en de maatschappij.

Tijdens deze middag is een lokaal project aanwezig: Weefkracht. Dit project is tot stand gekomen in het Vastenavondkamp in Blerick met als motto 'Van kwetsbaarheid naar kracht'. Nieuwkomers in de wijk werken samen met inwoners die al jaren in de wijk wonen aan een gemeenschappelijke toekomst waarin 'verbinding met elkaar' een rode draad vormt.



Over The Old Oak

De film speelt zich af in Noord-Engeland waar veel armoede en leegstand is na het sluiten van de mijnen. Leegstaande huizen worden de nieuwe plek voor Syrische vluchtelingen. De film laat veel actuele problemen zien, zoals onlinehaat, de huidige armoede in Groot-Brittannië en de verdeeldheid in de samenleving. Er zijn twee duidelijke kampen in het dorp, de inwoners die achter de Syrische vluchtelingen staan en de inwoners die de vluchtelingen liever weer terug naar Syrië zien gaan. Een aangrijpende film over verdeeldheid, steun, kwetsbaarheid, veerkracht, verbinding en hoop.

Nagesprek

Na de film is er een nagesprek aan de hand van een aantal vragen rondom het thema: 'Hoe zie jij de ander?'. Ons streven is om samen te verkennen hoe gebeurtenissen, uitdagende omstandigheden en leefsituaties het beeld kunnen bepalen hoe je een ander ziet. Wat is het gevolg hiervan en hoe zien wij dit terug in het dagelijkse leven? Daarnaast delen wij inspirerende voorbeelden met elkaar. Voorbeelden in de wijk en in de maatschappij die ervoor zorgen dat inwoners elkaar ontmoeten en omarmen.

Na het nagesprek is er de mogelijkheid voor een drankje en na te praten in de foyer van het filmtheater!

Deze activiteit is **gratis toegankelijk**. Iedereen is welkom, van inwoners tot professionals. Van vrijwilligers van een initiatief tot studenten. We delen inzichten en inspireren elkaar. Nodig vooral mensen om je heen uit!

Ben jij erbij? Meld je aan! Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Neem contact op met ons via depijler@burgerkrachtlimburg.nl.

Bevrijdingssoep in Venlo zondag 5 mei 2024

Op zondag 5 mei 2024 is er op de Begijnengang Venlo in samenwerking met Bibliotheek Venlo, 't Groenewold, Dialoogtafel Venlo en andere partners BEVRIJDINGSSOEP. Zo willen we aandacht besteden aan bevrijdingsfeest 2024. Het programma bevat diverse elementen:

12.00-14.00 Vrijheidssoep uitdelen Begijnengang

12.30 uur lezing oorlogsdagboek Marcel Hoogerhuis

13.30 uur lezing in Podiumzaal + filmbeelden door Sef Derkx bijzondere periode tussen bevrijding Blerick en Venlo

14.30 uur start wandeling Venlose verhalen in de buurt uit de oorlog door Sef Derkx



De Drie Ringen



Op de [webpagina van de Drie Ringen](#) Zuid-Limburg staat het volledige programma van lezingen en bijeenkomsten voor de komende maanden. Een paar onderdelen willen we graag uitlichten. Om deel te nemen graag inschrijven via de betreffende webpagina.

- [BEZOEK AAN DE BAJES](#), **dinsdag 9 april 2024**, 14.00 uur, Evertsoord (bij Sevenum). Bezoek aan het Bajescafé en bijbehorende museum van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel. Ter Peel in is een van de drie inrichtingen in Nederland waar vrouwen worden gedetineerd. Het complex is de grootste vrouwengevangenis van Nederland, en kan maximaal 250 vrouwelijke gedetineerden herbergen.
- [VERRASSENDE PARELTJES IN MAASTRICHT](#), **dinsdag 23 april 2024**, 14.00 uur, start Stilteruimte Begraafplaats Oostermaas, Pastoor Jacobsweg 1 Maastricht. Een excursie van het bijzondere stiltecentrum op de begraafplaats Oostermaas, via de Groene Loper naar de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk onder leiding van pastor Mattie Jeukens, pater franciscaan.
- [IMKERIJ VAN DICHTBIJ](#), **woensdag 15 mei 2024**, 14.00 uur, Clemensdomein, Groeneweg 2-4, Brunssum. Lezing over het leven van een honingbijenvolk door Jos ten Lohuis en/of Ton Toussaint. Jos en Ton imkeren al 10 jaar samen en hebben momenteel 8 bijenvolken op drie locaties: Hoensbroek, Klimmen en Schinnen.



Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem

Onderstaande activiteiten van Klooster Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of per telefoon 043-4501741 is gewenst.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Oosterhuis in Wittem Een middag rond de liederen van Oosterhuis



In april 2024 is het een jaar geleden dat Huub Oosterhuis is overleden. Aan de hand van zijn liederen gaat Jeroen de Wit op zoek naar de betekenis van deze lieddichter voor de liturgie van de christelijke kerken wereldwijd.

Waarin ligt zijn vernieuwende kracht na de vernieuwingen van het Tweede Vaticaanse Concilie? Enerzijds in de eigentijdse verstaanbare taal die zo verfrissend is vergeleken met de Romeinse gebeden, vertaald uit het Latijn. Anderzijds in zijn nabije godsbeeld dat een verademing is na het vertrouwde, maar niet meer geliefde beeld van de almachtige man met de lange baard in de hemel. Zijn gebeden passeren de revue. Maar natuurlijk gaan we, met pianobegeleiding, vooral veel liederen zingen. Tegen de klippen op, zoals de titel van een artikel van hem het aanduidde. Sommige liederen beluisteren we in hun rake meerstemmigheid. Kom dus luisteren en zingen tegen de klippen op!

Jeroen de Wit is theoloog met specialisatie liturgie en kerkmuziek. Hij was tot zijn pensionering pastor van Klooster Wittem. Hij maakte de laatste jaren besprekingen van de liederen van Oosterhuis voor www.liedboekcompendium.nl.

Datum en tijd: **vrijdag 5 april 2024 van 13.30 tot 16.30 uur**. Halverwege koffie/theepauze.

Toegang: €7,50.

Dagretraite in Klooster Wittem



Schrijf neer wat je bezighoudt en bezielt.

Trek u voor één dag terug in Klooster Wittem. Doormiddel van meditatie – dingen opschrijven, een stille wandeling door de tuin - denkt u na over datgene waar u in gelooft, waar u op hoopt en wat u drijft. Daarbij krijgt u deskundige begeleiding. Zo leert u wellicht dingen over uzelf, die u nog niet wist.

Reactie van een deelnemster aan een eerdere retraitsdag: *'Vandaag heb ik deelgenomen aan de dagretraite in Klooster Wittem en in de auto naar huis zei ik hardop tegen mezelf: dit was een fijne, zinvolle dag! De begeleider zette ons aan het werk met verrassende ingevingen die veel stof tot nadenken gaven en nog geven. De gastvrijheid en de lunch waren prima. Kortom een dag om nog eens te mogen beleven, een pelgrimage naar buiten en naar binnen in jezelf.'*

Datum en tijd: **zaterdag 6 april 2024**, 10.00-16.00 uur. Kosten: € 50,00 (inclusief koffie/thee, materialen en eenvoudige lunch).

Excursie naar De Wij - Lemiers



De Wij is een stuk land in Lemiers. Het is ingericht met weiltes, een ontmoetingsplek, een ecologische moestuin en stukjes voedselbos. Het geheel wordt onderhouden door een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van Astrid Merckx. Zij proberen te inspireren, te ontmoeten, gezond te werken en gezond voedsel te produceren. Een voorbeeld van een groep mensen die een begin maken met duurzaam leven, want De Wij kreeg in 2023 de landelijke 'duurzaamheids-award'. Daarom organiseert Groene Kerk Klooster Wittem een excursie naar De Wij. Deelnemers krijgen daar uitleg over de manier van werken en ze

kunnen zien hoe dingen aangepakt worden. We gaan met elkaar in gesprek over duurzaam leven, bij een kop koffie of thee met wat lekkers.

Datum en tijd: **zaterdag 13 april 2024**, 14.00 tot ca. 16.30 uur.

Plaats: Lemiers; verzamelen bij de St.-Catharinakapel in Oud-Lemiers. Deelname kost 5 euro, ter plekke te voldoen.

Dagretraite met meditatief schilderen: Naar binnen – naar buiten

Iedereen heeft wel eens de behoefte om zijn diepste 'ik' te uiten. Waar geloof je in, waar hoop je op? Maar om dat te uiten is het goed om eerst naar binnen te keren. Tijdens deze dagretraite kom je via geleide schrijfmeditatie tot je diepste drijfveren. Wanneer je die kern gevonden hebt, ga je aan de slag met doek en verf, op een bijzondere locatie in Klooster Wittem. Op een meditatieve wijze schilder je je hoop, liefde, verlangen of wat dan ook. Ervaring met schrijven of schilderen is niet nodig. Hangt jouw levenskunst binnenkort bij jou aan de muur? De dagretraite wordt begeleid door Jolanda Vliegen van Atelier de Zonnestein en René Haustermans van Klooster Wittem.

Datum en tijd: **woensdag 17 april of zaterdag 20 april 2024**, beide van 10:00 tot 16:00 uur. Kosten: €75,00 (inclusief lunch en materialen). Max 8 deelnemers.



BIJSTAAN of BIJSTAND ?



Op **Pinksterzaterdag 18 mei 2024** is in Klooster Wittem de traditionele Pinksterlezing. Dit keer wordt deze verzorgd door senator en oud-gouverneur Theo Bovens.

Theo Bovens zal in zijn lezing stilstaan bij de oorzaken van het verminderde vertrouwen in de overheid dat de laatste jaren steeds zichtbaarder wordt. De toeslagenaffaire is zo'n oorzaak, of algemener gezegd een doorgeslagen, bevooroordeelde bureaucratie en machtsmisbruik door de overheid. Maar de oud-gouverneur wil het ook hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden om het als overheid anders te doen.

Bovens was als wethouder Sociale en Economische Zaken verantwoordelijk voor armoedebeleid, werkgelegenheid en fraudebestrijding. Hij heeft de ontwikkeling van het overheidshandelen zien veranderen en hij heeft er in zekere mate ook zelf aan meegewerkt. Later, als gouverneur, had hij vooral te maken met de succesvolle kant van de samenleving. Maar hij bleef aandacht houden voor mensen die het minder hebben getroffen. Ook al omdat hij juist als gouverneur een verbinder wilde zijn.

Theo Bovens heeft de afgelopen jaren vaker gesproken over het mensbeeld van de overheid, maar ook dat van maatschappelijke organisaties. En over de 'mythe van de zelfredzaamheid'. In deze Pinksterlezing komt dit alles opnieuw aan de orde, ook vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid.

De Pinksterlezing is op **zaterdag 18 mei van 14.00 tot ca. 16.00 uur** in Klooster Wittem. Kaarten à 10 euro zijn te reserveren bij de receptie van het klooster, tel 043 4501741 of via de website, www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Zie voor andere activiteiten in of vanuit Klooster Wittem zoals *Samen zwerfafval opruimen*, *Taizé-viering*, *Zingen met Maria*, *Een kijkje achter de kloostermuren* en meer de [website van het Pelgrimsoord](#).

Heerlen Mondiaal

Heerlen Mondiaal (HM) bestaat uit diverse groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en omgeving.
Website: www.heerlenmondiaal.nl.



De precieze agenda van de activiteiten van Heerlen Mondiaal en de daarbij aangesloten groepen was bij de samenstelling van deze editie van de Nieuwsbrief helaas nog niet bekend. Kijk voor de laatste berichten hierover de [website van Heerlen Mondiaal](#) of in de [digitale uitgave van de Inkijk](#).

SPIRIT + MATTER = ESSENCE in Museum de Schat van Simpelveld

De tentoonstelling [Spirit + Matter = Essence](#) in [Museum de Schat van Simpelveld](#) is wegens succes **verlengd tot en met zondag 5 mei 2024**. De expositie is een uitnodiging om je opnieuw te verbinden met je pure kern.

In SPIRIT + MATTER = ESSENCE kom je tot jezelf en treed je in verbinding met de ander. In de tentoonstelling beleef je het maakproces van de Nieuwe Tempel: een textiele sculptuur waarin eeuwenoude symbolen uit allerlei



culturen en wijsheidstradities zijn verwerkt. Duizenden handen hebben al symbolen voor De Nieuwe Tempel geborduurd. En ook jij kunt hieraan deelnemen door mee te naaien en borduren. Op die manier ontstaat er opnieuw een textielatelier in het voormalige klooster waar in de negentiende en twintigste eeuw de Zusters van Het Arme Kind Jezus een succesvol borduuratelier leidden.



Het museum is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur.

De Nieuwe Tempel is een Community Art project op initiatief van kunstenaar Ellis Schoonhoven. Meer informatie erover en ook hoe je zelf kunt deelnemen, is te vinden op de website van [De Nieuwe Creatieven](#). Borduurboxen om deel te nemen zijn te koop in Museum De Schat van Simpelveld of [per website](#) te bestellen.



Vanaf 1 juni 2024 is de tentoonstelling **Sisterhood** te zien in Museum de Schat van Simpelveld. Je wordt uitgedaagd om na te denken over de rechten, plichten en keuzes van vrouwen in de afgelopen twee eeuwen. Hoe staan zij in deze maatschappij? Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.

Scheppingstijd mét de parochie: Een dag oefenen om samen de scheppingsperiode kleur te geven



Ondersteuningsdag Laudato Si'

Jij hebt hart voor de schepping en zorgt voor de aarde en de mensen om je heen. Heel graag wil je dat anderen ook zien dat natuur belangrijk is en dat sociale problemen alles te maken hebben met de klimaatcrisis. Maar in je parochie voel je je een beetje een roepende in de woestijn. Op **zaterdag 20 april 2024** biedt de Laudato Si' Alliantie Nederland een programma met handvatten om samen met anderen te werken aan jouw missie. Je bent van harte welkom in het Sint-

Janscentrum in Den Bosch. Kijk [hier voor meer informatie en aanmelden](#) om deel te nemen.

**samen maken we de wereld eerlijk,
met gelijke kansen voor iedereen!**



Reliekschrijn heilige Bernadette Soubirous in Nederland



Een bijzondere schrijn met een relik van de heilige Bernadette Soubirous (een stuk van haar gebeente) komt in april 2024 vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 28 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Het gehele programma is te vinden op [deze website](#).

De rondgang start Paasmaandag 1 april 2024 te Maastricht (de O.-L.-Vrouwebasiliek, Lourdesgrot aan de Ursulinenweg en de Lourdeskerk in Maastricht-Oost). Dinsdagavond 2 april 2024 gaat het verder naar de Munsterkerk in Roermond. Donderdag 4 april 2024 is de schrijn dan in de kerk van Tienray, ook bekend als Klein-Lourdes.

Na bezoek aan de diverse andere bisdommen in Nederland keert de relik op donderdag 25 april 2024 terug in ons werkgebied, in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch om daar tot aan de terugreis naar Lourdes op zondag 28 april 2024 te blijven.

Rouwen moet je zelf doen, maar hopelijk niet alleen...

Apostolisch Genootschap, Wenckebachstraat 32, 6446 XK Brunssum
Zondagmorgen 14 april 2024, 10.00 tot 11.00 uur.



Iedereen maakt van alles mee in zijn leven. Mooie en vrolijke gebeurtenissen maar ook teleurstellende en zeer verdrietige. De vraag is niet wát je meemaakt, maar hoe je hiermee omgaat.

Gertie Mooren geeft hulp bij rouw, verlies en trauma. Ze ontwikkelde de Lifeboat-methodiek die ze deze ochtend beeldend uitlegt. Iedereen moet zijn eigen bootje varend houden, maar wat is de invloed van mensen in je omgeving? Waarom vaart je bootje in een bepaalde richting? Hoe verander je van koers? Waarin ervaar je de steun van een ander of ben je zelf tot steun? En heb je al eens ervaren dat bootjes die samen varen, zich minder eenzaam voelen?

Ook gaat Gertie in op vragen als: Wat is 'normale' rouw? Welke factoren spelen een rol wanneer je vastloopt in rouw? Wat kun je daaraan doen?

Stichting Franciscanse voettochten

Contact en info: Mattie Jeukens ofm. Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Telefoon: 043-3634348 of 06-51910217
www.franciscansevoettochten.nl
Email : jmpp.jeukens@planet.nl
OLV van Lourdes-kerk, Lourdesplein Maastricht (aan de Groene Loper)



Zaterdag 20 april 2024: van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Heilig Paterke te Hasselt.

Een voettocht van 40 km, met vertrek aan de kerk OLV van Lourdes-kerk, Lourdesplein Maastricht (aan de Groene Loper), tijd: 07.00 uur. Prijs : € 10,00, gepast te voldoen bij vertrek.
Om 18.30 uur afsluiting met eucharistie viering, mede opgeluisterd door De Gele Rijders. Hun drumband brengt ons naar de kerk. Voor de wandelaars is er een bus terug, zit in de prijs van € 10,00.

Zaterdag 11 Mei tot en met zaterdag 18 Mei 2024: Bezinningsweek in Italië.

Een stille week om tot jezelf te komen. Meeleven op basis van het gebedsritme van de broeders in Monte Mesma met aandacht voor: yoga, mediteren, koorgebed, wandelen en bezinning via teksten van Franciscus. Iedereen krijgt een eigen 'kloostercel'.

Plaats: Franciscaans klooster Monte Mesma in Noord Italië
Vertrek: vanaf de pastorie, Voltastraat 45 in Maastricht.
Prijs: € 575,00. Deelnemers: minimaal 15, maximaal 18

Infoavond: **Donderdag 4 April om 19.30, in de sacristie OLV van Lourdeskerk**



Zaterdag 15 juni 2024 Wandeltocht naar het graf van Sint Gerlachus



Pelgrimstocht, heen en terug 20 km lopen. Met een bezoek aan een van de meest opzienbarende kerken in Nederland om de fresco's over het leven van Gerlachus te bewonderen.

Vertrek om 9.00 uur vanaf de Lourdeskerk aan de Groene Loper in Maastricht. Prijs: € 12,00, graag gepast te voldoen bij vertrek.

Men kan terug lopen of in Houthem – Sint Gerlach de trein naar Maastricht nemen.

GROENE KERK ZIJN: Ontmoeting – Inspiratie – Motivatie – Actie

Op initiatief van Klooster Wittem en de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, beide lid van het landelijk netwerk van Groene Kerken, vindt er op **zaterdag 6 april 2024, van 14.00 tot 16.30 uur** in de Gemmakapel, Leyenbroekerweg 52 te SITTARD een dag van ontmoeting, inspiratie, motivatie en actie plaats rondom Groene kerk zijn.

Vertegenwoordig(st)ers van alle geloofsgemeenschappen, protestants, katholiek, islamitisch of welke dan ook, zijn welkom. Meer informatie over de agenda van deze bijeenkomst en aanmelden bij Ageeth Potma (ageeth.potma@kloosterwittem.nl) of Jelle Vegt (beheerpgmh@gmail.com).



Het synodaal proces in de parochies

Het Nederlands Dagblad houdt momenteel een enquête onder parochies en parochianen over deelname aan het synodaal proces. De uitkomst is niet representatief, maar geeft wellicht toch een beeld van de stand van zaken. Deelname aan de [enquête](#) is nog steeds mogelijk.



● Ja
● Nee
● Weet ik niet

Bijna 70% van de parochianen die gereageerd hebben, heeft in de parochie over de synode gehoord. Iets meer dan de helft geeft aan dat in haar of zijn parochies gesprekken in het kader van de synode zijn gevoerd. En ten slotte zegt iets meer dan een-derde aan die gesprekken te hebben deelgenomen.

Gehoord over de synode



● Ja
● Nee
● Weet ik niet

Gesprekken in de parochie



● Ja
● Nee

Deelgenomen aan gesprekken in de parochie

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen

- 'Pas ik bij de lekendominicanen? En passen de lekendominicanen bij mij?' Mochten dat ook jouw vragen zijn, dan ben je van harte welkom als deelnemer aan het vormingsprogramma van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Het programma gaat in september 2024 weer van start. Wil je meedoen of wil je meer weten? Stuur een mailtje aan info@lekendominicanen.nl. De aanmelding voor het nieuwe vormingsjaar sluit 1 juni 2024. Meer informatie vind je ook in de brochure die te downloaden is via: <https://dominicanen.nl/wp-content/uploads/2021/10/brochure-DLN.pdf>.





○ Volzin Magazine BV, het bedrijf dat eigenaar is van Volzin Magazine en de bijbehorende website www.volzin.nl, heeft de website de Bezieling overgenomen. De artikelen van de Bezieling worden de komende maanden gemigreerd naar de website van Volzin en in de geest van de Bezieling zullen de komende jaren ook nieuwe artikelen worden geplaatst.

- TAU is een beweging binnen de franciscaanse familie in Vlaanderen. De beweging wil de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi op een eigentijdse manier aanwezig stellen, beleven, vormgeven en uitdragen in de samenleving. Daarbij wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de franciscaanse spiritualiteit een actueel antwoord biedt op de spirituele noden van deze tijd. Waarden als eerbied voor de schepping, eenvoud, verbondenheid en kwetsbaarheid worden in dialoog en ontmoeting beleefd. Bekijk het [Jaarprogramma 2024](#).



- Op de deelpagina [Vier de schepping](#) van GroeneKerken zijn de drie winnende preken én een top 10 van preken van de onlangs gehouden GroenePreek-wedstrijd beschikbaar. Deze preken kunnen als inspiratie dienen voor sprekers en prekers in kerken in heel Nederland. Ook voor een Bijbelstudie en andere bijeenkomsten zijn ze zeer geschikt.

In de [Toolkit van GroeneKerken](#) zijn nog steeds heel veel tips beschikbaar voor wie het kerkgebouw en de kerkgemeenschap wil verduurzamen.

Op **donderdag 23 mei 2024** houdt GroeneKerken samen met VKB een webinar Grond. Kijk voor meer informatie op de [website van GroeneKerken](#).

Inmiddels is er in de provincie Limburg vanuit de RK Kerk één parochie, de Sint-Andreas in Heerlen, toegetroten tot het netwerk van GroeneKerken (naast klooster Wittem en jongerenkerk Venlo). In het bisdom Den Bosch zijn er gelukkig een paar meer, maar ook hier is nog veel lucht naar boven.

- In 2025 is het tien jaar geleden dat de encycliek Laudato Si' is verschenen. Wat is er sindsdien gebeurd en waar staan we nu in onze pogingen de wereld duurzaam te maken en klimaatverandering te beperken? En wat moet er nog allemaal ondernomen worden? De internationale [website van Laudato Si' Movement](#) geeft daarover informatie.



- Het Platform voor Ignatiaanse spiritualiteit is toegetroten tot de Laudato Si' Alliantie Nederland. Glenn ter Veer, directeur van het platform: 'We delen het besef van urgentie om met evangelische diepgang samen te werken aan bescherming en herstel van Gods Schepping'. Van **donderdag 20 tot maandag 24 juni 2024** biedt het Platform een [ecologie-retraite, De natuur en jij](#), aan.



Luisterend op weg

- De resultaten van de in de parochies gehouden gesprekken in het kader van het synodale proces moeten **vóór 15 april 2024** worden aangeleverd bij het betreffende bisdom, waartoe de parochie behoort. De bisdommen zullen een samenvatting hiervan naar Rome sturen.

Wie op de valreep in haar of zijn parochie nog een synodegesprek wil organiseren, kan terecht op de website [Toolbox & cursussen](#) van Luisterend op weg. In [een video](#) geeft Mgr. Hoogenboom, onze Nederlandse synodevader, uitleg over hoe een synodaal gesprek verloopt tijdens de synode of waar je het ook voert. Het wordt ook wel het 'gesprek in de Geest' genoemd.

Het op dinsdag 20 februari 2024 gehouden [Synode Café](#) kan terug bekeken en beluisterd worden. Ook van de op 2 maart 2024 gehouden [landelijke synodedag](#) is een terugblik beschikbaar.



- In [Groene catechismus](#) stelt theoloog Sam Janse 88 vragen die bij mensen leven rondom geloof en duurzaamheid en probeert die te beantwoorden. Tijdens de lezingen die theoloog Sam Janse houdt over geloof en duurzaamheid worden veel vragen gesteld. Vragen over feiten, onze levensstijl, overbevolking, de Bijbelse boodschap, de eindtijd, enzovoort. In dit boek behandelt Sam Janse deze vragen en probeert hij die te beantwoorden. Daarmee reikt de auteur in kort bestek de belangrijkste informatie aan over klimaatverandering, biodiversiteit, zorg voor de schepping, duurzaamheid en geloof.

- **Oecumenelezing Raad van Kerken, 12 april 2024 14:00-18:30 uur, Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht.**

Het neoliberale denken over mens en maatschappij is diep verankerd onze samenleving. Kunnen we ons nog alternatieven voorstellen? Bieden christelijke tradities daar inspiratie voor? Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron.

Tijdens deze Oecumene-bijeenkomst wordt tevens afscheid genomen van algemeen secretaris ds. Christien Crowwel en welkom geheten aan de nieuwe algemeen secretaris van de Raad, ds. Coen Wessel.

Verdere informatie en aanmelden via [deze website](#).



- De Iona Community Nederland organiseert **vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei 2024** een [inspiratie- en introductieweekend](#) in Dopersduin te Schoorl. Het thema is: 'Oude verhalen, nieuwe wegen'. In het inspiratieweekend wordt stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van de Iona Community in Nederland. De sprekers, Marjan Bosch van [De Huijberg](#) en Gerard Moorman van het [Jeannette Noëlhuis](#)- Catholic Worker Amsterdam, zullen samen met de aanwezigen op zoek gaan naar nieuwe wegen waarin de Bijbelse boodschap van vrede en recht en zorg voor de schepping relevantie kan krijgen.

Nieuwelingsen zijn welkom om kennis te maken met de spiritualiteit van Iona.



○ CuriCos inspireert mensen om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld. Een wereld zonder armoede, uitsluiting of geweld en met een leefbaar milieu. [CuriCos](#) onderzoekt, schrijft, deelt kennis en adviseert. Voorbij het snelle nieuws graaft men in data over langlopende ontwikkelingen en trends. Deze data worden verwerkt in opinies, columns en essays. CuriCos organiseert abdijsessies, in kloosters en abdijen in Limburg en Noord-Brabant, en inspiratiereizen. Medewerk(st)ers verzorgen verder workshops en lezingen.

tearfund

○ Tearfund Nederland houdt een tweetal webinars. Deelnemen kost € 5 per webinar.

Op **woensdag 10 april 2024** van 20.00 - 21.30 uur: [Er is leven na de groei](#) met Paul Schenderling & Elbert Smelt. Econoom Paul Schenderling én Tearfund-ambassadeur Elbert Smelt nemen je mee naar 2040. Naar een Nederland dat rekening houdt met dat wat de aarde aankan. Maar: hoe bereik je dat? Ontdek hoe deze verandering bijdraagt aan thema's als bestaanszekerheid, levensonderhoud en gelijkheid. Leer wat genoeg is voor een goed leven en hoe we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Op **maandag 22 april 2024** van 20.00 - 21.30 uur: [Wat je wél kunt doen](#) door Alfred Slomp & Elbert Smelt. Ben jij klaar om stappen te zetten naar een levensstijl die spreekt van zorg voor mens en natuur? Maar: welke stappen maken echt verschil? Hoe houd je vol? En hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld? Ga met auteur en duurzaam inspirator, Alfred Slomp en Tearfund-ambassadeur Elbert Smelt op reis naar een leven van genoeg. Je ontvangt praktische en haalbare tips om in actie te komen. Om zo zelf en samen recht te doen.

○ Op donderdag 14 maart 2024 hield Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Den Bosch en Breda een webinar met als titel *De bal ligt bij ons! Werken aan het nieuwe verbond*. De drang naar groei en ontwikkeling gaat ten koste van de meest kwetsbare mensen én van natuur en milieu. Dat raakt diep. Paus Franciscus roept dringend tot actie. Wat nodig is, is een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven!

In het webinar spreekt Mgr. De Korte over het zonnelied. Walter Barraza, leider van het inheemse volk Tonokoté in Argentinië, laat zien wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen en grootschalige economische ontwikkeling voor zijn volk en voor de grond van hun voorouders. Journalist Hella van der Wijst deelt haar inspiratie uit haar tv-gesprekken met bijzondere mensen in binnen- en buitenland over natuur, duurzaamheid en de rol van de mens daarin. Theoloog Erik Borgman plaatst dit nieuwe verbond tussen mens en wereld in een theologisch perspectief. Het webinar is via de [Youtube-site van Vastenactie](#) terug te kijken.



VASTENACTIE



- De bundel [Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging; Theorie en casuïstiek](#) (€32,50) belicht hoe geestelijk verzorgers levensbeschouwelijke diversiteit navigeren door interlevensbeschouwelijke competenties te ontwikkelen, gebruikmakend van theorie, praktijkvoorbeelden en reflectie. Het verkent de rol van eigen levensbeschouwing in cliëntbegeleiding en methodes voor effectieve gespreksvoering. Bedoeld voor studenten en ervaren verzorgers, biedt het handvatten voor professionele ontwikkeling binnen een veelkleurige levensbeschouwelijke context.

Colofon



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het onderdeel Limburg-Den Bosch van de Branchegroep RK Pastoraal Werkenden (VPW). De Branchegroep VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief.



Redactie: Guus Prevoo (vpwlimburg@gmail.com, 06-27553005).

Kopij voor het volgende nummer (juni-juli 2023) dient vóór woensdag 24 mei 2023 ingeleverd te worden.

De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Marjelein Verhoeven (voorzitster), Jos van Rooij (2^{de} voorzitter), Hub van den Bosch (secretaris), Piet Linders (2^{de} secretaris) en Guus Prevoo (penningmeester). De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, administratie@st-groenewold.nl).

Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, kijk dan op de website [Contact met het CNV](#). Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-lidnummer ook dat je lid bent van de branchegroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld. Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. Dat lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het kopje Kernmerk machtiging op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje -. Het staat ook op je bewijs van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV.

De branchegroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het emailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl. Neem af en toe ook een kijkje op onze [VPW-webpagina](#) en op [CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers](#) voor het laatste nieuws. De RK Pastoraal werkers bij het CNV hebben een eigen groepspagina, waarop ieder lid mededelingen kan zetten en/of kan reageren op mededelingen van anderen